



STICHTING PENNYWHISTLE PROJECT FOUNDATION

Nieuwsbrief, voorjaar 2024

Namasté 

Beste donateurs en vrienden van Stichting Pennywhistle Project. Graag sturen wij u weer de nieuwsbrief over het werk in Kathmandu.

Ieder jaar probeert iemand vanuit het bestuur van de Stichting naar Nepal te reizen om Bini, Iman en de kinderen te ontmoeten.

Dit jaar is in februari Carla Smit met haar partner, Evert naar Nepal gereisd. Haar reisverslag en het bezoek aan de kinderen is in deze nieuwsbrief te lezen.



NIEUWS UIT NEPAL

NAMASTÉ

NIEUWS VAN DE KINDEREN

YAK SJAALS TE KOOP

OPROEP DONATEURS



Nieuws van de kinderen



Kabir



Kristina



Abhi



Prakash



Karishma



Manish



Dawa



Ivan



Aakash



Asmita



Binod

Na ruim 9 jaar heb ik weer een bezoek gebracht aan de Lotus family.

Toen waren het kinderen nu jongvolwassene, ik was benieuwd of ze me nog zouden herkennen. Bini stuurt ons regelmatig foto's, dus voor mij was dit geen enkel probleem.

Ik denk dat de grotere kinderen mij nog vaag herinnerde, maar ze zijn zo open en enthousiast dat het al snel vertrouwd voelde. Het was een happy weerzien.

Wat zijn ze groot geworden!





In Nederland hadden we gebruikte mobieltjes ingezameld en daarvan konden we er 7 meenemen, geschonken door donateurs. Het was een schot in de roos. Ze werden opgestart en de kinderen gingen er meteen mee aan de slag.



De studies van de kinderen gaan goed.

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat de oudste drie (Binod, Aakash en Manish) al een vervolgopleiding volgen.

Prakash 18 jaar, Dawa 16 jaar en Karishma 16 jaar zijn de volgende drie om een vervolgopleiding te gaan doen. Nog een maand klas 10, dan examen en na 3 maanden vakantie een vervolgopleiding. Prakash heeft nog geen idee, Dawa wil iets met computers en Karishma wil graag dokter worden. De afspraak is dat wij voor ieder kind bijdragen aan een vervolgopleiding.

Kabir is begonnen met de opleiding hotelschool, waar hij het erg naar zijn zin heeft.

De oudste 3 jongens werken ondertussen ook buitenshuis. Manish is chef in een restaurant, Aakash geeft taekwondo les en Binod werkt in een koffiebar en doet baristo.

Zoals altijd bij een bezoek, gaan we picknicken, het werd wat groter uitpakket dan normaal. De kinderen hadden hard gewerkt op school en ze wilden ons verrassen. Het was een succes, eten klaarmaken op de spot, waardoor wij een cursus momo's maken kregen en er werden leuke Nepalese spelletjes gespeeld.





Wat een enthousiasme en onderlinge strijd, ze willen allemaal de beste zijn, maar de overwinning wordt elkaar wel gegund!

In uitgelaten stemming reden we 's avonds met de bus naar huis.

Op onze laatste avond werd er een afscheidsceremonie georganiseerd en vanaf 16.30 uur waren we welkom. Na het ontsteken van een kaars en het volkslied kon het beginnen. Als een koning en koningin zaten we op de voorste rij en hebben alle kinderen een optreden gedaan. Prachtige dansen van Asmita en Kristina en Aakash, zang van Binod en Dawa. Kabir deed een goocheltruc en als slot een taekwondo uitvoering. We waren onder de indruk!



Met onze ontmoeting hebben we ook een gesprek gehad met Bini en Iman over de toekomst van de familie.

Bini en Iman hebben het beste met de kinderen voor, zij mogen hun eigen keuzes maken.

Follow your dream was de lijfspreuk van Alice en Lez. De kinderen hopen op onze support tot het halen van hun bachelor, bij de ene studie is dat wat eerder dan bij de andere. Dus wij hopen op nog een aantal jaren donaties om dit te verwezenlijken.

Wij blijven de familie ondersteunen, maar ons budget is beperkt en de studiekosten zijn hoog. Wij doen dan aan het einde van de nieuwsbrief ook weer een oproep voor nieuwe donateurs. Het gaat om nog een paar jaar! Daarna zullen zij zelfstandig verder moeten, waar we in onze gesprekken met Bini en Iman ook al meer op aansturen. Ook dat de oudste kinderen een bijdrage moeten gaan leveren met bijverdiensten.



VERKOOP YAK SJAALS TBV PENNYWHISTLE PROJECT FOUNDATION

De stichting heeft nog Yak sjaals in de verkoop waarvan de opbrengst helemaal ten goede komt aan het werk in Nepal. Fijn om jezelf tijdens een koele zomeravond warm te houden! De sjaals worden verkocht voor € 25,00 per stuk. Als u belangstelling heeft, neem dan contact op via tel.nr. 06- 23599490 of stuur een mail naar geertje.goede66@gmail.com.



Afmeting ongeveer 0.80 bij 1.85 cm, diverse kleuren

OPROEP DONATEURS

Dankzij de bijdrage van onze vaste donateurs en de extra giften die wij mogen ontvangen kunnen wij het gezin in hun levensonderhoud voorzien en kunnen zij hulp blijven bieden aan de mensen in hun directe omgeving.

Helaas heeft De Stichting de inkomsten vanuit vaste donateurs zien teruglopen en een aantal donateurs zijn genooddaakt geweest de maandelijkse bijdrage stop te zetten. Het bedrag wat nu maandelijks door de Stichting wordt overgemaakt aan het gezin is helaas hoger dan wat er aan donateursgeld binnenkomt. Via deze weg doen wij dan ook graag weer een oproep voor nieuwe donateurs. Ook éénmalige giften zijn gewenst.

Weet u iemand in uw omgeving die ook zou willen bijdrage aan het werk in Nepal of wilt u uw maandelijkse bijdrage verhogen, stuur dan een mail naar: info@pennywhistleproject.com. Wij hebben het Anbi keurmerk, waarover Carla Buurman u alles kan vertellen. Rek.nr. Stichting Pennywhistle Project: NL22 INGB 000 747 68 69

Wij hopen de ondersteuning aan het gezin te kunnen blijven voortzetten volgens de afspraken die Alice en Leslie met het gezin heeft gemaakt. Wij willen dan ook nog specifiek onze dankbaarheid uitspreken naar de mooie vaste groep mensen die dit tot heden mogelijk maken.

Laten wij goed voor elkaar blijven zorgen en naar elkaar blijven omzien!



Hartelijk dank voor uw interesse in het Pennywhistle Project!

Namens het bestuur,

Carla Buurman

Carla Smit

Clarisse van Amerongen

De stichting heeft de ANBI status. Dat betekent dat je jouw giften van de belasting af kan trekken als je voor langere tijd de stichting wilt steunen. Hiervoor is een formulier, wil je daar meer informatie over? Neem dan contact met ons op of kijk op de website van de belastingdienst

Indien U geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar

info@pennywhistleprojectfoundation.com