

Stichting Pennywhistle project

Nieuwsbrief Winter 2023

Vrienden van de Pennywhistle project en donateurs!

Als eerste wensen wij jullie een mooi, gezond en voorspoedig 2023, namens the Family en het bestuur.

Half April doen we het nogmaals want dan is het Nepali New Year!

Wij kijken terug op een bewogen jaar.

-De nog aanhoudende pandemie. Gelukkig heeft de familie de corona goed doorstaan, ze zijn allemaal gezond gebleven. Wel hoge extra kosten vanwege de thuisstudie.

-Kinderen geslaagd voor hun examen. De oudste 3 jongens zijn gaan studeren.

-Vernieuwingen aan het huis, er moest een nieuwe waterpomp komen.

-Extreme prijsstijgingen in Nepal door de pandemie en de oorlog.

-Helaas heeft Geertje afgelopen jaar haar functie als voorzitter neergelegd. Zij heeft veel voor de stichting gedaan, wij zullen haar missen.

Helaas door de corona zijn wij de afgelopen jaren niet meer in Nepal geweest, maar we hebben veel contact via beeldbellen en whatsappen met de familie.

De Kinderen groeien als kool, ik zal schrikken als ik ze weer zie, van kleine meisjes en jongens naar pubers en studenten.



De taekwondo lessen maken er gezonde, blij en zelfverzekerde kinderen van.



Hier staan de trotse jongens die aan een studie zijn begonnen, het gaat heel goed. Zij zullen een verslag schrijven hoe het met hen gaat, we beginnen in deze nieuwsbrief met het verslag van Aakash. Hij is de middelste op de foto

Hoe fantastisch is dit, als zwerfkind dwalend door de straten van Kathmandu, nu in dezelfde stad als student naar de hoge school!

My name is Aakash Dahal. Currently I live in Boudha Simaltar. I study in garde 11.

Well i joined lotus family home in 2001 AD First time i came here like a visitor and now stay like a family. First first it was difficult to make myself member of the family. Maybe one time i just ran away from the home. Forunately i came back. Today what i am and where i am is because of this home. I am really thankful for those people who has showed this kind of support and efforts for our better future. i joined school like a wild animals who don't know about the good and bad. While studying in school i faced plenty of problems and conflict. But i came up form it. I feel so blessed that i have grown up this house. I feel lucky myself i have big family where i can poured my happiness and sadness and help each other in every situation. In this family have learned bunch of things about life. In my childhood i was self centre person and gave justification within a second now by practicing analysising and helping brothers sisters mumma and papa i have became a good boy who takes the responsible of the house who has been an example of to his brothers and sisters and making mumma papa proud and happy. By this kind of grown up with efforts of mumma and papa. I should not let myself in harmful

the kind of grown up with efforts of mumma and papa. I should not let myself in harmful situation instead that i should progress myself in better future. Our godparents lez and Alice loved us much. They used to bring lovely gifts to us every year when they use to come. Receiving gifts from them is a great blessing to me. This was the most memorable event. Now they are no more but the way they loved us is unforgettable and beyond the imagination. They will be always Alive in our heart

Well i wanted to be a Charter Accountant of Nepal. I have a dream of being charter accountant and a good human being. After 2 years the real journey of being a Charter Accountant will start. I chosed computer science subject. Now i am gladly go to college and have fun all things are going well but sometimes ups and downs automatically occurs.

I would like to thank you all those who show support and love for us and our better future. i am really thankful and blessed that we receiving so much love and support. I cannot find the words how to appreciate. Just i say thank so much from inside of my heart.

Net als bij ons zijn ook in Nepal de prijzen door corona en inflatie flink gestegen. Helaas zijn er het afgelopen jaar een paar donateurs afgehaakt. Op dit moment dekken de maandelijkse inkomsten van de vaste donateurs niet meer de kosten voor levensonderhoud. Gelukkig hadden we nog een kleine reserve waardoor we nog wel afgelopen jaar de vaste bijdrage konden overmaken, maar er is geen ruimte voor de extra uitgaven vanwege prijsstijgingen.

Wij willen u daarom vragen of u iets extra kan missen, of misschien kent u iemand die ons mooie project wil steunen, we horen het graag.



Wij en de kinderen zijn u dankbaar voor alle hulp!

We doen een oproep voor een nieuw bestuurslid.

Heb je binding met Nepal en vind je het leuk om een mooie family met 11 straatkinderen te begeleiden naar zelfstandigheid en een betere toekomst, laat het ons weten.

Namens het bestuur van Stichting Pennywhistle Project,
Carla Buurman en Carla Smit. **NAMASTE!**

Rek.nr. Stichting Pennywhistle Project: NL22 INGB 000 747 68 69

Indien U geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen dan kunt u dat aangeven door een bericht naar info@pennywhistleproject.com te sturen.