



# STICHTING PENNYWHISTLE PROJECT FOUNDATION

Nieuwsbrief, winter 2025

Namasté \_^\_

Beste donateurs en vrienden van Stichting Pennywhistle Project. Graag sturen wij u weer een nieuwsbrief over het werk in Kathmandu.

Regelmatig probeert iemand vanuit het bestuur van de Stichting naar Nepal te reizen om Bini, Iman en de kinderen te ontmoeten.

Afgelopen jaar is in februari Carla Smit met haar partner, Evert naar Nepal gereisd. Haar reisverslag en het bezoek aan de kinderen heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. Of het dit jaar ook lukt om naar Nepal te gaan is nog niet bekend.

Inmiddels alweer even geleden, maar ook in Nepal hebben ze kerst niet ongemerkt voorbij laten gaan.



## NIEUWS UIT NEPAL

NAMASTÉ

NIEUWS VAN DE KINDEREN

YAK SJAALS TE KOOP

OPROEP DONATEURS



## Nieuws van de kinderen.



**Kabir**



**Kristina**



**Abhi**



**Prakash**



**Karishma**



**Manish**



**Dawa**



**Ivan**



**Aakash**



**Asmita**



**Binod**

Inmiddels zijn er 7 kinderen die groep 10 op de Hamro Sunshine school hebben afgerond. Tot groep 10 kunnen de kinderen op deze school blijven. De school wordt vanuit Zwitserland gesubsidieerd. Inmiddels is er sinds twee jaar voor een zeer beperkt aantal richtingen een groep 11 en 12 op deze school. De kinderen van de Lotus family hebben andere richtingen gekozen, waarvoor de stichting het schoolgeld betaalt.

Manish, Binod en Aakash hebben inmiddels ook groep 11 en 12 afgerond. Zij zijn vervolgens aan hun bachelor begonnen.

Manish doet een bachelor fine arts. Dat gaat hem goed af. Af en toe krijgt hij een opdracht om een muurschildering te maken voor bedrijven. Hiermee verdient hij een zakcentje.





Binod doet een bachelor Engels. Daarnaast werkt hij in een 3 sterrenhotel als Barista.

Aakash doet een bachelor accountancy. Verder geeft hij Taekwondo lessen. Ook dat gaat hem goed af. Zo wonnen zijn studenten de 2<sup>e</sup> prijs in de taekwondo competitie. Hoe mooi is het om te zien hoeveel plezier ze daarbij hebben.



Kabir zit nu in groep 12 richting hotelmanagement. Hij is nog zoekende naar een bijbaan.

Karishma is dit jaar begonnen in groep 11. Zij volgt de richting science. Verder helpt zij Aakash bij de taekwondo lessen en hoopt over enige tijd zelfstandig een groep les te kunnen gaan geven.

Dawa is begonnen in groep 11, richting hotelmanagement en binnen die opleiding richting travel en tourism. Dawa zoekt nog een bijbaan.

Prakash is ook begonnen in groep 11 richting computer science. Ook hij zoekt nog een bijbaan.

Alle grote kinderen worden door Bini en Iman gestimuleerd om school te combineren met een bijbaan. In Nepal zeker een grotere uitdaging om een bijbaan te vinden dan bij ons. Des te groter is de vreugde wanneer het lukt.

Kristina, Abhi, Ivan en Ashmita, de “kleintjes” zitten nog op de Hamro Sunshine school.





Dit keer hebben Dawa en Kristina een kort verhaal over hun leven voor ons geschreven.

My name is **Dawa tamang**. i am 17 years old and currently i live in boudha simaltar when i was 6 years old then i used to live with my family in village, there were five members writing about my self including me in my family but in village only two members were living me and my little brother who were new born in our house. my family condition was to much bad because my father was alcoholic person, he was disturbing our family by drinking alcohol and my mother decides to leave us. Then she went to kathmandu leaving her family. After hearing this news my elder brother came to us and he took my little brother to my big mother house which is located in taraj and my another elder brother who was a friend of papa he bring me here. when i came here for the first time i was so nervous and i was missing my family too. After somedays i started to went school which was near to our home, i was happy to continue my study without disturbance. slowly i felt like i have got my new family, mama and papa they took care us like their own child, then we all started to says mama and papa to them. we never felt that they are not our own mom and dad, when ever somebody asked to me tell me your mother and father name i always says binita lama and iman lama. i studied 11 to 12 years in sunshine secondary school and now i am studying in Lumbini college. i enjoyed my school life because mama and papa they were to much supportive to us. Then after some years when i was in class 6 we started Taekwando and i was to much excited to do because i was intrested to do Taekwando. so we started wokeup early in the morning and we were doing it sincerely. And now is has been almost 6 year of playing Taekwando and we have won so many troophies and almost we all are now black belts. And our aakash brother he had already started a teaching job in syprus school and we are proud to see our brother doing great job and earning pocket money from it. At last i want to say that i am very happy and glad to have this beautiful family and mama and papa gave me a oppotunity to make my future bright. I will be always thankful to have this wonderful family.





## My life story

*Hello everyone, its me Kristina Rimal. I study in class 7. When I was studing in class 1 my family condition was not good. My mother was alcoholic and when I born my father stop supporting and he leaves us alone. Then Iman papa came and he bring me here and Iman papa and Bini momma takes my mother into rehabilitation program for one years but my mother showed no sign of recovery and she passed away. So I need a home where I an now. From that day I sarded my new life. I felt blesses when I came here. The nature of this house is very good and safe. I am very thnakful to bini moma and iman papa to gave me new life. I am proud to be a part of this family. I am very happpy to found this family. Before coming to this home I felt unsafe but after coming this home I fell very safe and good. I am very lucky to have this family. in future I want to be a socaial worker.before coming to this home I can't go school reguraly but after coming to this home I went school reguraly after I went to school learn new new things,new new knowledge. Before coming to this home I cant celebrate any festival and birthday but after coming to this home we celebrate all festival and everyones birthday with enjoy and happily. I love to read books and play basketballs. I love to dance and sing also. In school programmes I participate in all the game and programmes.My classmates are good.on the last time program in our school I particcipate all the programmes and I got first position in english essay, nepali essay, and drawing compitation. I play teakwondo at our home. Now i am red belt next year I am gonna give black belt exam. I am very excited for that day.In this home i fell blessed. My all brothers and sisters are very kind and helpfull. I am thankful to my brothers and sisters. My brothers and sisters are workin in bakery, barista,teakwondo, and etc.*

Thank you



## VERKOOP YAK SJAALS TBV PENNYWHISTLE PROJECT FOUNDATION

De stichting heeft nog Yak sjaals in de verkoop waarvan de opbrengst helemaal ten goede komt aan het werk in Nepal. Fijn om jezelf tijdens een koele zomeravond warm te houden! De sjaals worden verkocht voor € 25,00 per stuk. Als u belangstelling heeft, neem dan contact op via tel.nr. 06-23599490 of stuur een mail naar [geertje.goede66@gmail.com](mailto:geertje.goede66@gmail.com).



Afmeting ongeveer 0.80 bij 1.85 cm, diverse kleuren

### OPROEP DONATEURS

Dankzij de bijdrage van onze vaste donateurs en de extra giften die wij mogen ontvangen kunnen wij het gezin gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien.

Helaas heeft De Stichting de inkomsten vanuit vaste donateurs zien teruglopen en een aantal donateurs zijn genoodzaakt geweest de maandelijkse bijdrage stop te zetten. Het bedrag wat nu maandelijks door de Stichting wordt overgemaakt aan het gezin is hoger dan wat er aan donateursgeld binnenkomt. Wij teren dus in. Het werk van de PWF zou dus enorm geholpen zijn wanneer wij extra donateurs aan het project zouden kunnen binden. Via deze weg doen wij dan ook graag weer een oproep voor nieuwe donateurs. Eénmalige giften zijn natuurlijk ook zeer welkom.

Als we op deze manier de familie blijven steunen kunnen we voor alle kinderen de kosten voor groep 11 en 12 betalen. Kosten voor een vervolgopleiding (bachelor) kunnen we niet meer financieren. Wij vragen u vriendelijk of u al vast eens na wilt denken of u 1 of meerdere kinderen wilt steunen bij hun vervolgopleiding.

Dus kent u iemand in uw omgeving die ook een bijdrage wil leveren aan het werk in Nepal of wilt u uw maandelijkse bijdrage verhogen, stuur dan een mail naar: [info@pennywhistleproject.com](mailto:info@pennywhistleproject.com).





De stichting heeft de ANBI status. Dat betekent dat je jouw giften van de belasting af kan trekken als je voor langere tijd de stichting wilt steunen. Hiervoor is een formulier, wil je daar meer informatie over?

Neem dan contact met ons op of kijk op de website van de belastingdienst.

Tenslotte het Rek.nr. van de Stichting Pennywhistle Project: NL22 INGB 000 747 68 69

Indien U geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar

[info@pennywhistleprojectfoundation.com](mailto:info@pennywhistleprojectfoundation.com)

Wij hopen de ondersteuning aan het gezin te kunnen blijven voortzetten. Wij willen dan ook oprecht nog specifiek onze dankbaarheid uitspreken naar de mooie vaste groep mensen die het uitvoeren van het project tot op heden mogelijk maken.

Laten wij goed voor elkaar blijven zorgen en naar elkaar blijven omzien!

Hartelijk dank voor uw interesse in het Pennywhistle Project!

Namens het bestuur,

Carla Buurman

Carla Smit

Clarisse van Amerongen